

DE SPECIAAL-
ZAAK

'ANTIETK KLINTK ZO STOFFIG'



Frank van Alebeek van 't Achterhuis verkoopt honderden schouwen, poort- en hekwerken, lantaarns, tuinbeelden en oude metselstenen.

FOTO: JEDERIK JONG

Ze zijn er nog: échte speciaalzaken van ondernemers die niet uitgepraat raken over hun spullen. Zoals Frank van Alebeek, die bij 't Achterhuis in Udenhout historische bouwmaterialen verkoopt.

DOOR WOUTER TER HAAR

WIE
Frank van Alebeek

WAT
't Achterhuis, historische bouwmaterialen en interieurs

WAAR
Kreitmolenstraat 92, Udenhout

WEBSITE
Achterhuis.nl

Wie een enorme antieke spiegel van vijf meter hoog zoekt, is net te laat. Het gevaarte, afkomstig uit een Frans kasteel, is net verkocht. Maar een overdadig versierde fontein met een doorsnede van een meter of zes is nog wel te koop bij 't Achterhuis in Udenhout. Evenals honderden schouwen, plavuizen, vloeren, poort- en hekwerken, lantaarns, tuinbeelden en oude metselstenen van de meest uiteenlopende maten en soorten. 't Achterhuis - dat in het weekeinde van 25, 26 en 27 september het vijftigjarig bestaan viert - is nu één van de grootste leveranciers van historische bouwmaterialen in de Benelux.

Voetballers

De onderneming trekt klanten uit het hele land, maar ook uit Duitsland, België en Engeland. Tot de klantenschare behoren BN-ers, voetballers en toplieden uit het Nederlandse bedrijfsleven. Maar ook inrichters van hotels of golfclubs en architecten weten Udenhout te vinden. „En daar zijn we blij mee,” zegt eigenaar Frank van Alebeek. „Maar iedere klant - groot of klein - is even waardevol. Dus ook die

klant die een meubeltje, lamp of haardplaatje koopt. Niet iedereen hoeft een kasteelpoort te kopen.” Van Alebeek (47) nam het bedrijf in 2000 over van zijn vader Lambert (75). Hij deed als bakker een dagelijkse ronde langs boerderijen en landhuizen in de omgeving. Tijdens die bezoeken ontdekte hij zijn voorliefde voor antieke bouwmaterialen en begon deze in 1965 te verzamelen. In 1972 maakte hij van zijn liefhebberij zijn beroep. Inmiddels werken er vijftien mensen bij het bedrijf, dat inclusief de showrooms met complete interieurs een oppervlakte heeft van zo'n 2,5 hectare. Het is gevestigd in verschillende

gebouwen, gebouwd en ingericht met historische bouwmaterialen uit eigen huis.

Verhalenvertellers

In je eentje een beetje langs de historische bouwmaterialen lopen is er niet bij. „Dat werkt niet goed, want dan zie je door de bomen het bos eigenlijk niet meer,” zegt Van Alebeek. De verkopers - Van Alebeek noemt ze liever 'verhalenvertellers' - lopen met potentiële klanten mee en wijzen hen de weg langs de bouwmaterialen, veelal afkomstig uit kerken, kazernes, kastelen, kloosters en scholen uit heel Europa. „Mensen vragen wel eens of ik heel Frankrijk al heb leeggerocht. Maar er is nog zo veel te vinden. We kunnen nog jaren vooruit.” Een wandeling door 't Achterhuis is een belevenis. Van Alebeek leidt langs de meer dan 400 schouwen van marmer, steen of hout en in alle stijlen, kleuren en formaten. En dan zijn er nog de deuren, kasten, meubels, tafels, lampen, baden, complete keukens, trappen en de talloze antieke spiegels. „Deze antieke materialen - al heb ik een hekel aan het woord antiek omdat het zo stoffig klinkt - zijn enorm in trek. Ook bij mensen met een modern interieur.”

“

Mensen vragen wel eens of ik heel Frankrijk al heb leeggerocht. Maar we kunnen nog jaren vooruit